

Enens Samfällighetsförenings trädfällningsdagar 16, 17 och 23 januari 2010

Vi började vårt trädfällningsarbete kl 9.00 den 16 januari 2010. Dagens ledare Lars-Olof Lindqvist började med att berätta hur trädvårdsgruppen hade tänkt dagen. Vi skulle jobba tills kl. 10.30, äta en smörgås, jobba till kl. 13.00, äta en hamburgare, och sedan jobba tills kl. 16.00 med kaffe och bulle eller smörgås om det behövdes. Han sade redan då att vi förmodligen skulle behöva jobba på söndag, och det hade han rätt i. Vi körde samma mönster på söndag.

Gideon Henriksson, vår trädfällnings proffs, var på plats, och han och Anders Alvhede hann med att fälla väldigt många träd på dessa två dagar. Till sin hjälp hade de många av föreningens medlemmar och även ett par killar utifrån, ditkallade av sin far respektive son för att hjälpa till. Vi räknade till 23 ivriga arbetare på lördag och 14 på söndag – en mycket bra uppslutning!

"Trädvårdsgruppen" vill framföra ett stort tack till alla som medverkat i trädfällningsarbetet. Arbetet flöt på bra med fällning, uppsamling av ris till eldningsplatserna mm. Arbetet är tungt, men tack vare ett bra marketenteri med smörgåsar och grillade hamburgare, så jobbade alla på tills mörkret inföll.

Det kommer att bli lite mer arbete med fällning av träd och eldning av ris nästa veckohelg. Vi börjar kl. 09.00 på lördag den 23 januari, start kl. 9.00.

Fler bilder kommer att finnas på "bildsidan" så småningom.



Här ser vi Gideon som fäller ett träd.

Då trädet ligger på marken kommer en motorsåg operatör fram och kapar grenarna. Sedan är det bara att sätta igång och dra grenarna till elden.

När man gör en sådan stor satsning måste man göra viss avsteg från de vanliga reglerna – tre eldställen räckte inte! Men då dessa ha eldats upp återgår vi till regeln att det byggs rishögar enbart på avvisade ställen.

Här dras det och eldas det. Och Gideon tar ner ett träd till i bakgrunden.





Bland våra 24 arbetsmyror återfanns minst 6 tjejer, som drog och eldade dagarna långa.

Det var faktiskt ett tungt arbete för alla, killar och tjejer, men hur roligt som helst. Inbjudande välkomnade oss till en vinterdag i det fria, med hårt arbete och trivsamt gemenskap. Och så blev det.

Mycket arbete kräver mycket mat. Här ser vi en del av styrkan som mumsar hamburgare. Alltså, det blev hamburgare i stället för korvgrillning – lite omväxling måste man nog ha!

Carita Elmlund hade köpt in all mat och gjort i ordning mängder av smörgåsar, och grillmästaren Lennart fixade grillning. Ordförande Jeanette fixade kaffe och bullar.



På söndagen såg vi ännu ett avsteg från den vanliga. Ingen skulle väl komma ens på tanken att köra en fyrhjuling på grönområdet i vanliga fall. Men just nu har vi ordentligt tjäle och en massa stockar som måste förflyttas.

Så här ser vi en fyrhjuling som drar bort stockarna och inte ens vår stränga ordförande Jeanette hade någon invändning mot det!



Så såg vedhögen ut någon gång på söndag eftermiddagen.

Vad händer med veden, då?

De som arbetade den 16 och 17 januari får veden. Troligtvis går dom ihop och hyr en kap och en vedklyv. Eller så gör de som vi gjorde för ca 10 år sedan då vi gjorde vår första trädfällningsdag. Då kapades stockarna i lagom bitar för hemtransport i skottkärror eller släp, och var och en kapade och klöv hemma. Vi får se hur det blir denna gång.

Ingen som inte ha jobbat får ta ved.

Så här luftigt är det nu. Här ser vi uppåt från Sten Arabien.



Här står fotografen på stigen från St. Enens väg till Röde Bäck's Väg och ser ner mot havet.